

Nieuws

Laatste nieuws

Binnenland

Politiek

Buitenland

Economie

Video

Fotoserie

Kerk & Religie

Christenvervolg

Beroepingswerk

Afscheid en intrede

Kerkdiensten

Kerktijden

Opinie

Boeken

Muziek

Achtergrond

Dossiers

Service

Banen

KERK & RELIGIE

Debatteren over de wereldkerk en Dordt

23-03-2012 22:55 | Kerkredactie



DORDRECHT - „De vaders van Dordt keken tijdens de synode in 1618-1619 verder dan de landsgrenzen.” Dat stelde de christelijke gereformeerde predikant ds. J. M. J. Kieviat vrijdagavond in Dordrecht tijdens een debatavond van het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) over de actualiteit van de Dordtse

Leerregels.

Thema van de avond was "De Dordtse Leerregels en de wereldkerk". Net als dr. E. Mackay, docent cultuurgeschiedenis aan Driestar Hogeschool, verzorgde ds. Kieviat een lezing over dit onderwerp. In het forum tijdens de discussie namen ook ds. N. W. van den Houten, predikant van de hervormd-confessionele wijkgemeente rondom de Andreaskerk in Dordrecht, en theoloog dr. J. C. van Burg plaats.

Ds. Kieviat benadrukte in zijn lezing dat de leerregels door alle –ook veel buitenlandse– afgevaardigden op de synode werden ondertekend. Volgens hem hebben de leerregels zowel positieve als negatieve invloed gehad op de wereldkerk. „Ze kregen de geur van intolerantie en fanatieke rechtzinnigheid. Toch is de samenvatting van de regels in vijf punten in de wereldkerk aangemerkt als de wezenlijke kenmerken van het geloof.”

Dr. Mackay stelde dat hij door de wereldkerk te ontdekken, is gaan zien waar de Dordtse Leerregels over gaan. „Ze gaan over het raadsel waarom sommige mensen geloven en anderen niet.” Tijdens een ontmoeting met de onlangs overleden koptische paus Shenuda III kwam Mackay tot het inzicht dat de kerk „de eenheid als deel van de waarheid” belijdt. Verder bepleitte de docent cultuurgeschiedenis dat de status van de leerregels binnen de kerk „bescheidener en voorzichtiger” zou moeten zijn.

Tijdens het debat vroeg ds. Van den Houten zich af wat de sprekers nu precies bedoelen met de wereldkerk. „Zijn dat bijvoorbeeld alle gereformeerde kerken of de Rooms-Katholieke Kerk?” Debatleider Pieter Verhoeve antwoordde met een wedervraag. Wat verstaat de predikant zelf onder de wereldkerk? „Wat mij betreft zijn dat niet alleen de kerken die Dordt aanvaarden. Het zijn alle kerken waar Jezus Christus het fundament is en waar men zich de vraag stelt: Ben ik gerechtvaardigd door Hem?”



MEER UIT DEZE RUBRIEK



Rechtbank vernietigt vonnis inzake predikant HHK
De Utrechtse rechtbank heeft deze week de

Dr. Chris Wright: Zendingsbevel betekent gaan en wachten

Synode geeft fiat aan bezinning TU Kampen op toekomst

Duizenden jongeren naar EO-Jongerendag

Koptisch-orthodoxe christen Samir: Er is een wereld voor me opengegaan

Christenen tegen opstart kernreactoren in Japan

Koptisch-orthodoxe eredienst vol rituelen

Vredeskerk Oosterhout bestaat 200 jaar

Onderzoek: Elf joodse baby's last van herpes na besnijdenis

Emeritus predikant ds. C. A. Korevaar (96) overleden

Vandalen beschadigen joods monument in Oekraïne

NIEUWS

- Home
- Laatste nieuws
- Binnenland
- Politiek
- Buitenland
- Economie
- Video

KERK & RELIGIE

- Kerknieuws
- Beroepingswerk
- Afscheid en intrede
- Kerkdiensten
- Kerktijden

OPINIE

- Opinie
- Weblogs
- Toegespitst
- Welbeschouwd
- Gedachtegoed
- Goed bekeken
- Achterstevoren
- Buitenlandse zaken

ACHTERGROND

- Boeken
- Muziek
- Koninklijk huis
- Gezondheid
- Consument
- Onderwijs & Samenleving
- Geschiedenis & Cultuur
- Natuur & Techniek

CONTACT MET HET RD

- Contact met de redactie
- Contact met de opinieredactie
- Contact met de abonneeservice
- Contact met de advertentieafdeling

VOLG HET RD

- Twitter, Facebook
- RSS

