

# Boekennieuws

## *Scheepsbouwer en akkerman*



"Scheepsbouwer en akkerman", het leven van Noach, J. van 't Hul; uitg. Gebr. Koster, Barneveld, 2016; ISBN 978 90 5551 849 4; 127 blz.; € 13,90.

Opnieuw heeft J. van 't Hul, kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad, een boek geschreven over een Bijbels persoon. Deze keer over het leven van Noach. Op een boeiende wijze wordt de lezer meegenomen naar de tijd van Noach, zijn geboorte, zijn taak als bouwer van de ark, als prediker der gerechtigheid. We lezen hoe na de zondvloed de scheepsbouwer een akkerman, een wijnbouwer wordt.

Het boek eindigt met het sterven van de man van wie Gods Woord zegt dat hij genade had gevonden in de ogen des HEEREN en met God wandelde. Over dat wandelen lezen we onder meer: 'De wandelaar Noach is altijd een strompelaar gebleven. Hij heeft genade gevonden, moet van genade, van het gegevene, leven. Zo is hij bedelaar gebleven. Dát is genadeleven: bedelaar zijn en bedelaar blijven' (hoofdstuk 2).

De schrijver blijft dicht bij de Schrift. De geschiedenissen worden ook geplaatst in het geheel van Gods Woord. Regelmatig lezen we wat er in de kanttekeningen of door andere verklaarders over wordt gezegd. Op deze wijze wordt veel stof tot nadenken aange-reikt voor het persoonlijk leven.

Zo wordt bijvoorbeeld aan het eind van hoofdstuk 5, waar de zondvloed wordt beschreven, McCheyne treffend geciteerd als

een soort toepassing, een spits naar het hart: 'De vloed is over Christus gekomen, en o, hoe vreselijk was Zijn zielenstrijd! Als u echter Zijn eigendom bent, zal hij niet over u komen. Als u in deze Ark bent, zult u behouden worden; maar zo niet, u zult verloren gaan. God ontferme Zich over u, lieve vrienden; ik kan dat niet. God schenke u Zijn ontferming, voordat de vloed komen zal en u allen zal wegvagen. Amen!'

In het boek worden daarnaast vele lijnen getrokken naar de actualiteit van vandaag. We hopen dat onze broeder-ouderling uit Beekbergen nog niet is uitgeschreven, maar de lust en de kracht krijgt om hiermee door te gaan. We willen dit boek van harte aanbevelen. Het is ook gemakkelijk toegankelijk, zeker ook voor onze jonge mensen.

ds. A.P. Baaijens, Aagtekerke



"Een leeskamer in het Grote Huis; Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen christelijke geloofstraditie", dr. Ewald Mackay; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 6278 6448; 234 blz.; € 12,95.

## *Een leeskamer in het Grote Huis*

"Een leeskamer in het Grote Huis" bevat 25 leesstukken uit de christelijke geloofstraditie. "Het Grote Huis" is een metafoor voor alles wat er in de loop der eeuwen door christelijke schrijvers is opgeschreven en overdacht. Zo kunnen we in dit boek teksten lezen van Augustinus, Luther, Calvijn en vele anderen. Bij elk leesstuk is een toelichting over de schrijver ervan toegevoegd. Zodoende krijgt de lezer een helder beeld van iemand uit de kerk-geschiedenis.

Het boek is ingedeeld in vier delen. Eerst komt een aantal teksten uit de Vroege Kerk aan de orde. Daarna enkele teksten uit de Middeleeuwen, de Reformatie en tenslotte de huidige tijd. Het laatste stuk is van de bekende apologet C.S. Lewis. Er komen verschillende grote namen voorbij. Van Calvijn bijvoorbeeld is een heel mooi leesstuk opgenomen wat gaat over beproevingen in het leven van de gelovigen: 'Hoezeer verzacht het de bitterheid des lijdens, als wij weten dat wij, hoe meer wij gebukt gaan onder lijden, des te meer versterkt worden in onze gemeenschap met Christus' (blz. 161).

De schrijver heeft keuzes moeten maken. Tertullianus, iemand uit de Vroege Kerk, missen we eigenlijk wel. Vooral ook omdat dit boek apologetisch wil zijn. Bij de Middeleeuwen ontbreekt Tho-

mas van Aquino (de godsbewijzen!). Dat neemt echter niet weg dat ik dit wel een heel mooi boek vind. Ik heb het vrijwel in één ruk uitgelezen.

De aardigheid van het boek komt ook naar voren in de grote liefde die Mackay heeft voor het boek en voor het lezen in het algemeen. Hij schrijft met een zekere vervoering als hij het heeft over de boeken die hij heeft gelezen en die hij graag aan anderen wil aanbevelen. Sommigen zullen dat overdreven vinden. Ik kan het alleen maar waarderen.

Graag wil ik dit boek van harte aanbevelen. Misschien is er ruimte om nog eens een dergelijk boek samen te stellen. Dan zouden mogelijk ook wat controversiële teksten uit het "Grote Huis" kunnen worden opgenomen en toegelicht.

ds. W. Visscher, Amersfoort